

CCP Kerstbijeenkomsten 2020

Inleiding

Door COVID-19 Pandemie konden we het gebruikelijke jaarlijkse kinderkamp niet houden. Er werd voor Kerstbijeenkomsten besloten als een alternatief. De bijeenkomsten waren in zeven verschillende centra. De aantallen in elk centrum hingen af van de reisafstand voor de kinderen tot de locatie. We hadden het zo gepland dat geen van de kinderen hinder ondervond vanwege de afstand. Het thema voor de bijeenkomsten was van Filippienzen: 4:13

"Ik kan alle dingen doen door Christus die me kracht geeft"



Bijeenkomsten

In al onze bijeenkomsten zijn we om 9:00 uur begonnen met een hapje. De lunch werd om 13.30 uur geserveerd. Er waren steeds twee lessen. De uitleg over het thema benadrukte het belang van het hebben van Christus als een macht die geduld en zekerheid creëert voor de toekomst en vertrouwen te midden van uitdagingen. De kinderen reageerden en er waren velen van hen die hun leven aan Jezus gaven. Het was een spannend moment. Ook wij als begeleiders waren erg gezegend om de kinderen zo te mogen helpen. We leerden dat het het onzichtbare is dat veilig is, maar alle zichtbare dingen verdwijnen met de tijd. God beantwoordde ons gebed om kinderen te ontmoeten en we deden meer dan we van plan waren. Glorie aan God.



Maaltijden

De maaltijden bestonden uit zoete bananen, gekookte bananen (matooke), chapati, rijst, vlees, kip, frisdrank en kersttaarten in alle centra. Kinderen die op tijd aankwamen werden geëerd met grote stukken taarten en snijden van hetzelfde.



Send off

Op 19/12/2020 vond de laatste bijeenkomst plaats bij CCP, waar we van vijf studenten afscheid namen. Er waren twee timmerlieden, 2 mode- en designgediplomeerden en een automonteur. Deze werden niet beïnvloed door de lock down. We zijn onze partners dankbaar voor alle steun. Al deze gingen weg met een start-up kit. Glorie aan God.

Geschenken

De geschenken voor alle kinderen waren: een polo-shirt, 10kg rijst, een reep zeep, 1kg suiker en contant vijftientigduizend shilling (€6,=). Nieuwe kinderen in het programma kregen een matras in aanvulling op de andere geschenken. Het was een spannend moment voor kinderen, voogden en CCP-CWD personeel.



Wat bereikt werd:

- Kinderen kregen kerstcadeaus
- Alle kinderen kregen pakketten voor kerst voor hun familie
- Nieuwe kinderen kregen matrassen
- De kinderen hoorden het woord van God en 87 kinderen gaven hun leven in Gods hand
- Kinderen genoten van maaltijden
- De meeste kinderen woonden de bijeenkomst bij
- Kinderen waren erg blij met dit soort bijeenkomsten.

Conclusie

Als organisatie zijn we God en onze partners zo dankbaar voor het faciliteren van deze feestelijke gebeurtenis. We zijn geen woorden voor onze vreugde, de vreugde van de kinderen en de dankbaarheid van de voogden/ouders. Alles wat we kunnen zeggen is glorie aan God.

Opgesteld door Khabuya Betty.