

Op bezoek bij Lazalo



Najaar 2006 zijn wij meegereisd naar Mbale Uganda. Na een bezoek aan kennissen en wat ziekenhuizen in Kampala en Jinja hebben wij in Mbale na een stoffige en hobbelige reis het project CCP mogen bezoeken.

Sinds een jaar of twee sponsoren wij Lazalo (12) en Sarah (8), die in (de buurt van) Mbale

wonen. Lazalo woont bij een voogd die zorg draagt voor 22 kinderen in verschillende leeftijden. Enkele van deze kinderen worden gesponsord via CCP. We werden vergezeld door de maatschappelijk werkster Lois. Het laatste stukje moesten we lopen, het was een steile afdaling tussen bananenbomen door, richting het geluid van een stromend beekje. Eenmaal aangekomen kwamen vanuit alle kanten kinderen toesnellen die nieuwsgierig kwamen kijken naar de gasten. Overall vandaan werden krukjes en stoeltjes gehaald en buiten het huisje gingen we zitten. We spraken Lazalo, die net druk bezig was met zijn 'examens' om naar de volgende klas te komen. Lazalo houdt erg van voetballen, dus we hadden een voetbal meegebracht. Deze werd gelijk in gebruik genomen en Joris deed nog wat baltrucjes met de jongens. Ook voor de andere kinderen hadden we kleine cadeautjes meegenomen.

We hadden een gitaar mee en zongen wat Engelse en Ugandese liedjes met de hele groep kinderen. Ook hebben we samen gebeden. Het was een bijzonder bezoek, het is erg mooi om zo je sponsorkind te zien!

Joris en Susanne van Rhee

Nieuwe projecten op stapel!

De komende maanden wordt er nog hard gewerkt aan een projectaanvraag voor de uitbreiding van de twee scholen voor beroeps- onderwijs. In de stad willen we op de eerste verdieping **drie nieuwe lokalen** bijbouwen. Hierdoor komen de oude lokaaltjes achter de school vrij voor een jongensinternaat.

Bij de technische school willen we het toegenomen aantal studenten de ruimte bieden voor praktijklessen door **drie extra workshops** te bouwen.



Het grote schoolgebouw, waar links bovenop de 3 nieuwe lokalen komen

Eén maaltijd per dag en geen boeken?

Veel leerlingen op onze scholen moeten rond zien te komen met 1 maaltijd per dag. Afgelopen jaren heeft het wereldvoedselprogramma CCP gesteund door maïs en bonen te schenken. Daar komt nu helaas een eind aan, **daarom zou CCP heel**

graag een stuk land kopen om zelf maïs en bonen te verbouwen.

Leerlingen zouden kunnen meehelpen bij het werk en al doende leren zelf hun eten te verbouwen. We zijn **op zoek naar een sponsor** die het fijn zou vinden op deze manier het werk in Uganda te ondersteunen.



Ook willen we actie gaan voeren voor een **bibliotheek!** In Uganda zijn er weinig scholen die over boeken beschikken en graag zouden we voor onze scholen een schoolbibliotheek inrichten waar leerlingen gebruik kunnen maken van echte schoolboeken. U hoort daar meer over in onze volgende nieuwsbrief!

Malaria

Malaria komt nog steeds veel voor in Uganda en is zeker niet ongevaarlijk. In augustus 2007 overleed één van onze sponsorkinderen, Daniël Wambuya, aan de gevolgen van onbehandelde malaria en een longontsteking.

Daniël was 20 jaar en was een leuke en spontane knul die arts of piloot wilde worden. Hij kwam uit een zeer arm gezin waar hij helaas niet goed behandeld werd. Toen hij ziek werd, had hij net vakantie en was daarom thuis en niet in het hostel (internaat), waar hij behandeld had kunnen worden. Het stemt ons erg verdrietig, maar overtuigt ons aan de andere kant van de noodzaak van ons werk.



In 2006 bezochten we Daniël

Meisjesinternaat bijna klaar!

De bouw van het meisjesinternaat vordert gestaag. Met hulp van onze eigen studenten van de technische school zijn we al zo ver dat het dak dicht is. Nu worden de muren gepleisterd en kan de verdere afwerking beginnen. We hopen dat bij de diploma-uitreiking op 9 november van dit jaar het gebouw officieel kan worden geopend!



Het nieuwe meisjesinternaat (2007)

Cadeautje meegeven voor uw kind

Op **26 oktober 2007** hopen wij opnieuw naar Uganda af te reizen en weer een groot aantal sponsorkinderen te mogen bezoeken. We reizen dit jaar met een team van 5 CCP'ers en krijgen ook bezoek van 3 sponsors uit Nederland. Anneke Luijt komt namens de Hans van Bokkem stichting om de eerste diplomering van de technische studenten bij te wonen. **Dit jaar kunnen we daarom meer bagage meenemen.** Dit stelt ons in staat veel cadeautjes voor de kinderen mee te nemen. Als u het leuk vindt iets mee te geven voor uw kind, nemen we het graag voor u mee!

Voorbeelden van geschikte cadeautjes zijn: een foto van u en uw gezin, leuke kaart, tekeningen gemaakt door uw kinderen, ondergoed, springtouw, T-shirt, sokken, kleurboek en -potloden, voetbal met pompje, schriften, notitieboekje, rugzakje, autootje, pop, ketting, enz. Het cadeautje mag niet zwaarder dan ongeveer 500 gram zijn. Natuurlijk doen we ons uiterste best om uw cadeautje zelf aan uw kind te geven. Als wij uw kind hebben bezocht, krijgt u van ons een verslag met foto. Wij doen dit het liefst per email. Als wij uw emailadres nog niet hebben, stellen wij het op prijs dat u dit even doorgeeft aan: cdgroot@ccp-uganda.org.

Cadeautjes kunt u sturen naar: Corrie de Groot, Breezijde 8, 4243 JM, Nieuwland.

Corrie, Lyda, Harald, Margriet en Fred

Sponsorouders gezocht!

Ook in deze nieuwsbrief zijn er weer 2 kinderen op zoek naar sponsorouders.

Dit is **Enoch Wafula**.

Enoch is een jongetje van 10 jaar oud. Enoch zijn ouders leveren iedere dag een 'gevecht' om hun gezin met 7 kinderen te eten te geven. De vader van Enoch probeert als boer de kost te verdienen.



Dit is **Henry Sirengo**, hij is 15 jaar oud.

Henry's vader is in 2002 na een lang ziekbed overleden. Zijn moeder is ziekelijk en heeft de zorg voor 6 kinderen.

Door een lieve tante is Henry bij CCP terecht gekomen. Henry is slechtziend, wat hem belemmert bij het leren. Dat is dan ook de reden waarom hij nu pas in groep 6 van de basisschool zit.



Helpt u mee een sponsor te zoeken voor Enoch en Henry? U kunt bellen met 010-4181190 of mailen naar info@ccp-uganda.org. De nieuwe sponsor ontvangt een leuke attentie uit Uganda.

**Deze nieuwsbrief voortaan per mail ontvangen?
Dat scheelt werk en kosten!
Mail gelijk even naar info@ccp-uganda.org o.v.v.
'nieuwsbrief per mail'.**