

Op bezoek bij mijn sponsorzoon Richard

Richard was elf jaar toen hij in het sponsorproject van CCP werd opgenomen. Dit is inmiddels alweer ruim tien jaar geleden. Vanaf het begin dacht ik "eens ga ik deze jongen opzoeken". Maar ja, zo'n reis is toch niet niks. Op een dag kwam er een brief uit Uganda met foto's van Lyda en Corrie die er samen met mijn sponsorzoon op stonden! Jawel, als ik zelf was meegegaan had ik ook op die plek gestaan en Richard kunnen ontmoeten. Hij was inmiddels een boom van een jongeman. Wat jammer dat ik er zelf niet bij was, maar ja, wat nu te doen. Ik dacht: "als ik volgend jaar niet meega, dan doe ik het waarschijnlijk nooit meer" en met die motivatie heb ik het jaar erop contact gezocht met CCP. Via Corrie de Groot hoorde ik dat het mogelijk was om CCP in Mbale te bezoeken. Als ik mijn sponsorzoon zou willen ontmoeten, dan zouden voor zover mogelijk de kinderen uit Soroti naar het kantoor in Mbale komen samen met hun begeleidster Betty.

Woensdag 7 november 2007 was het dan zover. De kriebels in mijn buik, Richard kwam met een groepje aan. Wat bijzonder! Het was alsof ik hem al jaren kende. Door de briefwisseling is dat ook wel een beetje zo. Heel verlegen, heel zacht pratend (is beleefd in Uganda). Richard vond het ook leuk zijn sponsor te ontmoeten en heeft een beetje verteld hoe het met hem gaat (goed gelukkig) met af en toe een grote glimlach. Wauw, even "mijn" kind vastgehouden, met hem gebeden en gepraat. Bid voor me, zei hij, toen het voor de groep na een uur of vier weer tijd werd om terug naar huis te gaan. Dat zal ik doen! Hij is het waard dat het goed met hem gaat, net zoals met alle kinderen. Het was een onvergetelijke belevenis! CCP doet geweldig werk en geeft ook mijn kind een toekomst. Mijn dank en gebeden voor alle medewerkers.



Diane van Buuren

Projecten 2008

Het jaar 2007 was voor wat betreft bouw- en ontwikkelprojecten een redelijk rustig jaar. Hierdoor kreeg de organisatie de rust en de gelegenheid mee te groeien met het project. Verder was er de zorg voor het binnenkrijgen van de schoolgelden van de betalende studenten. Nu in 2008 gaan er weer een flink aantal projecten lopen. We zetten ze hier voor u op een rijtje:

- De school in de stad wordt uitgebreid met 3 lokalen op de eerste verdieping. Hiermee is de nieuwe school voor 80% gereed. Hierdoor wordt ook ruimte vrijgemaakt in de oude gebouwen voor een internaat voor jongens (boys hostel).
- De broodnodige bedden voor het meisjes internaat

(girls hostel) kunnen nu worden aangeschaft. Het hostel werd in 2007 voltooid en inmiddels wordt het bevolkt door 200 meisjes die nu nog groten-deels op de grond slapen!

- Bij de technische school en het hostel wordt een poort gebouwd die voor meer uitstraling, maar vooral meer veiligheid moet zorgen.
- We kochten vorige maand 40 hectare (!) vruchtbare landbouwgrond buiten de stad. Op deze grond kunnen we zelf het voedsel verbouwen voor de studenten en de meisjes in het hostel (ongeveer 1000 maaltijden per dag!!). Met de gestegen voedselprijzen beschouwen we dit als een 'parelproject' voor CCP. Joseph Muyeti, één van onze bestuursleden en zelf oud-sponsorkind van CCP, begeleidt CCP bij dit project. Joseph heeft in Wageningen landbouw gestudeerd.
- Er gaat dit jaar ook een fors bedrag naar kwaliteitsverbetering. Dit betekent dat we investeren in het versterken van de lokale organisatie van CCP. Ook willen we een impact maken op de lokale onderwijskrachten in en rond Mbale door workshops en trainingen te organiseren. Onze Nederlands partnerorganisatie heeft hier extra fondsen voor toegekend.
- Omdat 5 sponsors hebben gereageerd op onze oproep in de vorige nieuwsbrief voor een 'tweede huis in Uganda', kunnen we nu 5 huisjes bouwen voor de allerarmste weduwen en gezinnen uit het programma van CCP. Twee van deze sponsors hopen dit jaar naar Uganda te gaan om 'hun' huisje over te dragen aan de familie.

Deze mooie projecten kunnen we uitvoeren dankzij een aantal prachtige giften van grote en kleine sponsors.

Allen heel hartelijk bedankt voor uw bijdrage!

Daarnaast werd opnieuw een aanzienlijk bedrag verdubbeld door onze partnerorganisatie: Impulsis!

We houden u op de hoogte van de vorderingen!



Fred Meijer, Voorzitter

Oud bestuurslid in Uganda overleden

Op 2 mei ontvingen wij het trieste bericht dat Daudi Odeddo overleden was aan de complicaties na een prostaatoperatie. Daudi was sinds de oprichting van CCP, 25 jaar geleden een toegewijd bestuurslid en sinds 1998 één van onze 3 adviseurs. Daudi was sinds 1979 blind. Daudi was advocaat van beroep en iedereen die wel eens met hem een vergadering meemaakte verwonderde zich over zijn fotografische geheugen van artikelen en pagina nummers. Daudi laat zijn vrouw Mary achter. Zijn kinderen zijn volwassen en al lang de deur uit. Op de foto Daudi en Mary bij de diplomering in 2007.



Verslag kinderkamp januari 2008

Het jaarlijkse kinderkamp was gepland in december 2007. Vanwege de uitbraak van de gevaarlijke ziekte ebola in december werd het kamp uitgesteld naar 15 tot 21 januari van dit jaar. Er waren 170 kinderen van alle leeftijden die samen als één grote familie een kleine week doorbrachten op het terrein van een meisjesschool.

Het thema dit jaar was : "Het belang van hard werken". (2 Thess.3:6-11). Werk is niet iets vervelends maar een mogelijkheid om God en je naaste te dienen en om in je eigen onderhoud te voorzien. Het thema werd uitgewerkt in verhalen, studies, workshops, muziek en drama. Dit alles met de hulp van Ugandese mensen van Scripture Union.

Elke dag begon om 6.00 uur(!) en eindigde om 22.00 uur. De kinderen kregen 3 volledige maaltijden die dankbaar verorberd werden. Een nieuw sponsorkind die voor het eerst het kamp meemaakte zei: "Hier wil ik wel blijven, dan krijg ik elke dag goed te eten!" Een jongere schreef over het kamp aan zijn Nederlandse sponsor: "dankzij de giften uit Nederland kon ik dit jaar weer naar het kamp. Het was geweldig en ik heb er dingen geleerd die ik anders niet zou leren."

Na de thee 's middags was het tijd voor sport en spel. Er werd volop gevoetbald en gevolleybald (dit jaar waren er gelukkig wel ballen!). 's Avonds was er een educatieve video te zien! (dit jaar was er gelukkig wel water en elektriciteit)



Nieuw dit jaar was een grondige medische controle door een arts, die elk kind kreeg. Dit kon dankzij een speciale gift van een Nederlandse apotheek. Iedereen kreeg een wormbehandeling en na de controle moesten 30 (!) kinderen meer medische zorg hebben en werden doorverwezen. Zondag, de laatste dag, werden de kerstcadeaus uitgedeeld (matrassen) en kregen de kinderen die afgestudeerd waren hun sent-off package.

De foto's van het kamp 2008 stonden op een computer die tot ieders grote ontsteltenis gestolen is. Om toch iets van de kampsfeer bij de tekst te hebben, voegen we enkele foto's van het kamp van vorig jaar toe.

Wat de kinderen en de staf betreft, komt er over een jaar weer zo'n geweldig kamp!



Financiën 2007

Het jaar 2007 mogen wij zien als een financieel gezond jaar. De sponsorgelden, giften en donaties brachten meer op dan wij hadden begroot, waardoor wij meer geld naar Uganda hebben kunnen sturen. Uit eigen fondsenwerving kwam er €113.669 binnen. Dit is €191 meer dan in 2006. Ook de kosten hebben wij wederom weten te beperken. **De kosten, die we in Nederland maken, zijn al jaren beneden de 1% van de inkomsten. Ook in 2007 is dit het geval.** Reizen van bestuursleden naar Uganda worden ook niet uit de CCP middelen gefinancierd. Tegenvaller was dat de bouw van het meisjeshostel duurder was dan wij hadden begroot en dat de inkomsten van het schoolgeld in Uganda tegenvielen. Wilt u meer weten over de financiën, dan verwijzen wij u naar onze website waar de balans per 31 december 2007 en de staat van baten en lasten over 2007 gepresenteerd wordt.

*Harald Mikkelsen, Penningmeester
John Fransen, Financiële administratie*

CCP op het web

We hopen binnen enkele weken onze nieuwe website te lanceren. De site is opgefrist door een professioneel bedrijf dat zich voor CCP belangeloos heeft ingezet. U kunt ons helpen door een banner of link naar de CCP op uw website te plaatsen. Informatie hierover vindt u op www.ccp-uganda.org in het hoofdmenu.

Kinderen op de wachtlijst

Van onderstaande 4 kinderen is de foto nog onderweg, maar toch willen we u alvast vragen uit te kijken naar een sponsor die voor één van deze kinderen een wereld van verschil wil maken.

Calvin's beide ouders leven nog. Zij moeten voor 5 kinderen zorgen, maar zij zijn zo arm dat ze dat eigenlijk niet kunnen. Calvin is 14 jaar.

Ester haar vader is in 2003 overleden aan de gevolgen van HIV/AIDS. Haar moeder is nog in leven maar erg ziekelijk. Ester is 9 jaar.

Daglas is een jongen van 13 jaar. Hij is samen met zijn 5 broers en zussen door zijn beide ouders verlaten. Hij woont bij zijn opa en oma.

Shamim, een meisje waarvan onbekend is hoe oud zij is. Haar vader is overleden aan de gevolgen van HIV/AIDS. De moeder van Shamim heeft al haar kinderen bij een tante achtergelaten en is naar Kenia vertrokken.

U kunt voor € 25 per maand een kind blij maken en een mogelijkheid bieden om voor zichzelf een toekomst op te bouwen.