

mei 2002

## **DIPLOMA-UITREIKING 2002**

Ook dit jaar zijn er weer Ugandese jongeren afgestudeerd. Hieronder vindt u een overzicht van hun opleidingen. In de kolom 'Baan?' staat de stand van zaken per eind 2001 vermeld.

Ook deze jongeren ontvingen een zo genoemd 'send-off-package'. De inhoud van dit pakket varieert van huishoudelijke artikelen tot technisch gereedschap. Hiermee krijgen zij een steuntje in de rug bij de start van hun carrière. Alle sponsors hartelijk dank voor de jarenlange trouwe ondersteuning.

*Marianne Groen, sponsoradministratie*



<b>Naam</b>	<b>Kwalificatie</b>	<b>Sponsor</b>	<b>Baan?</b>
Joseph Kabwiso	Kleermaker	M.C. Schippers	gaat voor zichzelf beginnen
Apollo Massa	Theologie	Fam. Verschoor	heeft werk als dominee
Alex Nabende	Bouw	J.W. Visser	is voor zichzelf begonnen
Joshua Weboya	Bouw	E. Faber	
		G. Hermsen-Harskamp	is voor zichzelf begonnen
Simon Watulatsu	Techniek	P.J. de Vogel	zoekt werk
Sam Oonyu	Bedrijfskunde	Mw. S. Rozema	zoekt werk
Sarah Kongai	Kleuteronderwijs	M.M. Verboom	heeft baan als kleuterjuf
Fred Mumbya	PABO	R.M. Berns	leerkracht lagere school
Agnes Nandutu	Kleermaakster	L. van Vliet-v.d. Berg	zoekt werk
Agnes Katooko	PABO	H. de Gier	leerkracht lagere school
Esther Nasila	Kleermaakster	L. van der Linde	gaat voor zichzelf beginnen
Irene Osillo	Management bossen	P.F. Moerman	Toezichthouder bossen
Stanley Malama	Hotel-management en Toerisme	J. Langelaar	zoekt werk
Agnes Akol	Verpleeg- en verloskunde	F.H. Mostert	zoekt werk
Jacob Opus	Timmeren	A. v.d. Sluis	is voor zichzelf begonnen
Robina Kandeke	Secretariaat	W. Goeree	zoekt werk

## **CCP OPLEIDINGSSCHOOL LANDELIJK ERKEND!**

In november 2001 mocht ik er voor het eerst getuige van zijn. In de lange rij met officials had ook de inspecteur van het ministerie van onderwijs uit Kampala plaats genomen.

De 'graduation', goed vertaald als 'diplomeringsceremonie', was begonnen. Na een tour door de stad, voorgedaan door de plaatselijke Christelijke brassband, hadden de 40 geslaagden plaatsgenomen onder het doek van de gehuurde tent. Zo'n tent is altijd handig: of hij beschermt je tegen de brandende zon, of hij biedt onderdak bij een tropische plensbui. Gelukkig was het vanmiddag alleen de zon. Na de opening door James, de directeur, de sketches en liederen van de studenten en lange toespraken van docenten en bestuursleden was de tijd voor de verrassing aangebroken.



Deze lichte studenten, die vandaag de beroepsopleiding van CCP verliet, was de eerste groep die een officieel door de staat erkend diploma kreeg overhandigd. De inspecteur roemde het hoge niveau van de beroepsopleidingen

en prees CCP en de Nederlandse partners voor het initiatief in Mbale op deze structurele wijze in te investeren in de toekomst van jonge mensen. Voor me zie ik ruim 40 gelukkige mensen. Een groot aantal van hen zijn sponsorkinderen, die jarenlang zijn gesteund door mensen uit Nederland. Zonder die hulp hadden ze of niet meer geleefd, of als kansarme analfaabte de hand moeten ophouden om in leven te blijven. Nu staan ze hier, stralend, trots op hun diploma's en met zelf-respect. Sommige sponsors vragen ons wel eens waarom het zo lang duurt voordat een kind uit het programma gaat. Onze filosofie is, dat we het kind, de jongere, helpen en trainen totdat deze op eigen benen kan staan en een bijdrage kan leveren, niet alleen aan het onderhoud van zijn of haar familie, maar ook aan de Ugandese maatschappij.

Daarnaast worden door de dagopeningen en de bijbelstudies veel studenten getraind om de Bijbel in de praktijk van het dagelijks leven toe te passen. Vele studenten geven dan ook blijk van de kracht en de vreugde van hun geloof. Dat zie ik hier voor me en een gevoel van dankbaarheid komt bij me op. Wat kunnen wij toch veel doen met zo weinig geld. Een wereld van verschil in een mensenleven voor nog geen Euro per dag.

Thuis gekomen gaan we er weer flink tegenaan: een speciale vergadering voor het bijeenbrengen van fondsen om de beroepsopleiding van CCP een extra slinger te geven. Het land ligt er al, maar nu nog de middelen zien te vinden om op dat stukje grond nieuwe lokalen te bouwen om de beroepsopleiding uit te breiden. Een opleiding tot timmerman staat hoog op de wensenlijst, maar ook een internaat, dat nodig is om studenten die van ver buiten de stad komen tijdens de opleiding een onderdak te bieden. Er is nog veel energie, visie en geld nodig. De eerste twee zijn overvloedig aanwezig, aan het laatste ontbreekt het nog. Helpt u mee?

*Fred Meijer, voorzitter*



*Sponsorkind van fam. Catsburg ontvangt zijn cadeau.*

### **SEHU WERKT AAN INTERNETSITE**

Op dit moment wordt er door bestuurslid Gertjan de Vogel hard gewerkt aan een internetsite van onze stichting. In de volgende nieuwsbrief kunnen wij u het adres geven.

### **ONDERZOEK DOOR HEAO-STUDENTE**

Alle sponsors zijn door Jiska Schultink benaderd met een vragenlijst over de sponsoring van hun kind(eren). Jiska doet voor ons een onderzoek naar ons communicatiebeleid richting achterban. Wel 71 mensen hebben op de enquête gereageerd, waardoor er een goed beeld ontstaat hoe u denkt over de dienstverlening van de Stichting. In de volgende nieuwsbrief zullen wij meer informatie geven over de uitkomsten van Jiska's onderzoek.

### **VERHOOGING MAANBIJDRAGEN**

In onze vorige brief kondigden wij reeds aan dat de sponsorbijdragen worden verhoogd naar 25 Euro per maand, en wel met ingang van 1 juli a.s. De aanpassing van de bijdragen is door de jaren flink gaan achterlopen bij de waarde van de gulden en nu de Euro. Ook de koersen in Uganda verplichten ons de bijdrage aan te passen. Een ander punt is, dat we op dit moment helaas geen gelegenheid meer kunnen bieden voor sponsoring met een bedrag van €15,88 (f35) per maand, wat door een aantal sponsors nog gebeurt. De reden hiervoor is dat de kosten om een kind te verzorgen € 25 per maand zijn en wij dus aanzienlijke tekorten hebben als sponsors minder bijdragen. Sponsors die nog dit oude bedrag betalen ontvangen van ons een brief met het verzoek om voortaan een bedrag van € 25 per maand bij te dragen. Wij hopen van harte dat u hiervoor begrip kunt opbrengen. Wanneer de verhoging voor u problemen geeft dan kunt u contact met ons opnemen om tot een oplossing te komen.

*Gertjan de Vogel, penningmeester*

### **UGANDA IN HET KORT (1)**

In de komende nieuwsbrieven willen we een aantal korte stukjes plaatsen, waarin wat achtergrondinformatie over Uganda wordt gegeven.

#### **Geschiedenis**

Totdat Idi Amin Dada, 'de slager van Afrika', in 1971 de macht greep, trokken de Ugandese wildparken 75.000 bezoekers per jaar. Na koffie en katoen was toerisme de derde inkomstenbron. Winston Churchill kon het vroegere Britse protectoraat nog 'De Parel van Afrika' noemen. Na het achtjarige schrikbewind van Idi Amin, die niet alleen talloze landgenoten liet ombrengen, maar ook Uganda's derde inkomstenbron tot nul reduceerde, heeft 'De Parel van Afrika' nooit meer zijn vroegere glans teruggekregen. In de 70'er jaren waren er dagelijks beelden op TV te zien van door honger stervende kinderen. Nu, een kwart eeuw later, blijft het economisch, politiek en toeristisch een zware strijd in Uganda. Jammer, want de wildparken doen niet onder voor die in Kenia. De economie stabiliseert, maar er is nog een lange weg te gaan voordat de diepe armoede, veroorzaakt door vroegere burgeroorlogen en AIDS, overwonnen is.

#### **Geografie**

Het Oostafrikaanse Uganda ligt aan weerszijden van de evenaar, die ook door het Victoriameer loopt. Met zijn oppervlakte van 236.040 km<sup>2</sup> is het bijna zes keer zo groot als Nederland. Het heeft een bevolkingsdichtheid van 97 mensen per vierkante kilometer.

Uganda wordt geheel ingesloten door de Democratische Republiek Kongo, Kenia, Rwanda, Soedan en Tanzania. De grens met Tanzania loopt deels door het 34.500 km<sup>2</sup> grote Victoriameer, dat ongeveer voor de helft van Uganda is. Ook Kenia heeft een stukje Victoriameer. Het landschap bestaat voornamelijk uit plateaus en berguitlopers. Het laagste punt is het Albertmeer: 621 meter. Het hoogste punt is de Margherita piek op Mount Stanley: 5.110 meter. De bronnen van de Nijl liggen aan het Ugandese deel van het Victoriameer.

Zowel Idi Amin als de Libische president Kadafi kwamen op die Nijl bijna om het leven tijdens een boottocht. Idi Amin wilde zijn schutters-talent demonstreren door op een nijlpaard te schieten, maar hij wist het dier slechts te verwonden. Het getergde nijlpaard, een massa van 1.500 kilogram, stormde op de boot af om zijn belagers met één machtige beet doormidden te bijten. Dankzij de snelle schoten van de lijfwachten bracht het tweetal het er levend af. Idi Amin liet het karkas naar de hoofdstad Kampala brengen om als jachttrofee in zijn huis te plaatsen.



#### **DOELSTELLING**

*De SEHU stelt zich ten doel christelijke projecten op te zetten en te ondersteunen, die een bijdrage leveren aan de geestelijke, materiële en sociale ontwikkeling van overwegend Ugandese kinderen en jongeren. De meeste activiteiten waar SEHU mee verbonden is vinden plaats in Oost-Uganda, en wel in de stad Mbale. In Uganda zelf is er een plaatselijke organisatie, het 'Christian Childcare Project' (CCP), met een eigen bestuur en staf.*