

Onvergetelijk Uganda

November 2007 ben ik samen met mijn man Harald (penningmeester van CCP) en nog 3 reisgenoten naar Uganda gereisd. Voor mij was dit de eerste keer en dat was best spannend! We hadden ruim 200 kg bagage bij ons, zo min mogelijk kleding voor onszelf en zo veel mogelijk spullen om uit te delen. Na een paar dagen in Kampala, reisden we door naar Mbale waar het CCP project zich bevindt. De wegen waren erg slecht, slechter dan normaal, door alle regen die er de laatste maanden gevallen was. Samen met Lyda en Corry, dit waren mijn reismaatjes, en Lois, de maatschappelijke werkster, hebben wij heel veel kinderen bezocht. Op scholen maar ook in hun thuis-situatie. Hele dagen waren we op pad om zo veel mogelijk kinderen te bezoeken. Het eerste huisje waar we binnenkwamen zat er een klein meisje in een afwasteil die als box diende. Wij vonden het net Mozes in het biezen mandje!



de maatschappelijke werkster, hebben wij heel veel kinderen bezocht. Op scholen maar ook in hun thuis-situatie. Hele dagen waren we op pad om zo veel mogelijk kinderen te bezoeken. Het eerste huisje waar we binnenkwamen zat er een klein meisje in een afwasteil die als box diende. Wij vonden het net Mozes in het biezen mandje!



Ook hebben we ons eigen sponsor-kind Philip ontmoet, hij is klaar met zijn opleiding en gaat dus uit het project. Gelukkig heeft hij een baan en kan hij voor zichzelf zorgen. We hebben zijn "graduation" mee mogen vieren, op deze dag krijgen afgestudeerde studenten hun diploma. Een echte feestdag met veel zingen, dans en toespraken. Wat ik heb gezien is dat het sponsoren van een kind meer is dan maandelijks een bedrag overmaken. Het geeft onder andere steun aan de oma's en alleenstaande moeders die voor hun (klein)kinderen zorgen, ze staan er niet alleen voor. Ik sprak een studente die zei: "later als ik een baan heb, ga ik zelf ook een kind sponsoren. Ik wil dat een ander kind ook de kans krijgt om naar school te gaan, net als ik!". Het is mooi te zien dat op deze manier de mensen voor elkaar gaan zorgen! Uganda, een onvergetelijk land!!!

ma. Een echte feestdag met veel zingen, dans en toespraken. Wat ik heb gezien is dat het sponsoren van een kind meer is dan maandelijks een bedrag overmaken. Het geeft onder andere steun aan de oma's en alleenstaande moeders die voor hun (klein)kinderen zorgen, ze staan er niet alleen voor. Ik sprak een studente die zei: "later als ik een baan heb, ga ik zelf ook een kind sponsoren. Ik wil dat een ander kind ook de kans krijgt om naar school te gaan, net als ik!". Het is mooi te zien dat op deze manier de mensen voor elkaar gaan zorgen! Uganda, een onvergetelijk land!!!

Margriet Mikkelsen

Meisjesinternaat officieel geopend!

Tijdens ons bezoek is op 9 november 2007 het nieuwe gebouw feestelijk officieel geopend! Anneke Luyt knipte

Het meisjesinternaat



namens de Hans van Bokkem Foundation het lint door en tientallen enthousiaste meisjes renden gillend en zingend de nieuwe slaapzalen in. Het hostel kon gebouwd worden dankzij een vedubbelingactie door onze partner Impulsis.



Lopende projecten 2008

- **Uitbreiding twee schoolgebouwen.** We willen beide scholen voor beroepsonderwijs uitbreiden met enkele lokalen. Hierdoor komen enkele oude lokaaltjes achter de school vrij voor een jongensinternaat.
- We zijn blij u te kunnen vermelden dat wij een bedrijf in de agrarische sector bereid hebben gevonden 25.000 euro bij te dragen voor de aanschaf van het land, de gereedschappen en een voorraadschuur. De onderhandelingen zijn in volle gang. In de toekomst zal CCP dus zelf maïs en bonen en brandhout kunnen verbouwen. Studenten zullen kunnen bijverdienen door te werken op het land en al doende leren zelf hun eten te verbouwen!
- We hebben een aanvraag uit Uganda gekregen om dit jaar voor de 4 allerarmste gezinnen een huisje te bouwen. Meer hierover op de achterkant van deze brief.
- Voor het hostel zoeken we nog fondsen voor de inrichting met 67(x3)stapelbedden. Totale kosten € 8000.
- Buiten deze projecten zoeken we mogelijkheden voor het oprichten van een schoolfonds voor het laag houden van de schoolfees voor niet-gesponsorde kinderen. We willen dat iedereen mee kan doen aan het onderwijs, ook studenten uit armere gezinnen. Alle giften hiervoor zijn welkom. Ook wordt een bijscholingsprogramma voor de docenten voorbereid.
- Tot slot zijn we in contact met organisaties die CCP willen helpen een solar-cooking programma op te starten. We willen beginnen met de catering studenten die de kennis kunnen verspreiden in hun leefomgeving. Voor alle projecten loopt een verdubbelingaanvraag bij Impulsis.



Een tweede huis in... Uganda!

Altijd al gedroomd van een tweede huis ver weg in... Uganda? Dan is dit nu uw kans!! Na de succesvolle bouw van 2 kleine huisjes voor weduwen en hun kinderen in 2006 is CCP nu een vervolgproject gestart. Daarin willen we dit jaar 4 zeer arme Ugandese families helpen in een nieuw onderkomen een nieuw bestaan op te bouwen.



De plannen zijn als volgt: Tijdens de

bouw van het huisje wordt van de familie verwacht dat ze zelf mee helpen bouwen. Ook onze bouwstudenten zullen zoveel mogelijk worden ingezet. Om het huisje worden



snelgroeïende eucalyptusbomen gepoot waarvan het hout kan worden verkocht. Zo wordt er dus inkomen gegenereerd. Alles wordt nauwgezet door ons maatschappelijk werk begeleid. Natuurlijk krijgt u een uitgebreid verslag met meer informatie over het gezin en bijbehorende foto's. Reageer snel, de bouw van 1 huisje met bijbehorend aanpoot van bomen kost slechts 2000 euro. En natuurlijk in het internationale jaar van de sanitatie worden de huisjes ook van een toilet voorzien! Het uitgebreide projectplan (Engels) sturen we op verzoek graag toe.

Internationale sponsoring

Sinds oktober 2007 heeft CCP, naast Nederlandse en Ugandese, nu ook Canadese sponsors! Een Canadese kennis van onze directeur in Uganda, James Kidulu, heeft het één en ander opgestart. Nadat er diverse hindernissen waren genomen, worden er nu 6 kinderen vanuit Canada gesponsord. Deze nieuwsbrief wordt ook de eerste nieuwsbrief die in het engels vertaald gaat worden. We bedanken de Canadese sponsorouders vanaf deze plaats voor hun betrokkenheid en heten hen van harte welkom!



Website nu ook in het engels

Vanwege de Canadese sponsoring is nu ook onze website, www.ccp-uganda.org, door vrijwilligers in het Engels vertaald. Op onze site staat ook **onze banner**, we zouden het heel fijn vinden als u onze banner op uw website plaatst. Dit zal onze vindbaarheid in de zoekmachines weer vergroten!

In april zal de hele website worden vernieuwd.

Dank voor cadeautjes!!

In oktober 2007 boden wij in de nieuwsbrief gelegenheid een cadeautje mee te geven naar uw sponsorkind. Veel sponsors reageerden spontaan op ons aanbod. Alleen dat al leverde 34 kg aan cadeautjes op!! Daarnaast had het reisgezelschap nog de nodige kleding, voetballen, potloden, schriften et cetera "gehamsterd" om in Uganda uit te delen. Al met al vertrokken wij uit Nederland met een stuk of 14 koffers en hebben heel veel kinderen blij mogen maken met ons bezoek en een cadeautje!!

Uganda Ebola-vrij verklaard!

De minister van Volksgezondheid, heeft 20 februari 2008 verklaard dat Uganda vrij is van het dodelijke Ebola virus! Het Ebola virus, dat in augustus 2007 uitbrak in een gebied tegen de grens van Congo aan, kostte in totaal aan 39 mensen het leven, waaronder 6 gezondheidswerkers. Ook in Mbale was er even (tevergeefs) paniek, na een verdacht sterfgeval, hierdoor moest het kinderkamp van CCP ook uitgesteld worden. In oktober 2000 brak het Ebola virus ook uit in Uganda, in Gulu, toen stierven 200 mensen aan Ebola.

Sponsorouders gezocht

CCP Nederland begeleidt verschillende grote (bouw) projecten, maar de hart van ons werk is de zorg voor kansarme (wees)kinderen. Daarom zijn we enorm dankbaar voor zo'n grote achterban van trouwe sponsors. Dankzij uw hulp kan een kind in Uganda met vertrouwen de toekomst tegemoet zien. Helpt u ons weer 2 kinderen onder te brengen bij nieuwe sponsors?

Catherine Nabukwasi

Catherine is geboren op 1 augustus 1997 en woont bij haar moeder. De moeder probeert als boerin de kost te verdienen. Haar moeder kan de zorg niet goed aan voor deze dochter. Zij vindt Catherine het minst lieve kind. Catherine wordt wat verwaarloosd. CCP wil de moeder raag helpen in de zorg voor Catherine.



Isaac Wammbi

De vader van Isaac is in 2002 overleden aan een toe nog toe onbekende ziekte. Hij liet zijn weduwe met 7 kinderen achter. Gelukkig woont Isaac nog wel bij zijn moeder en broertjes en zusjes. Isaac wil graag naar school en CCP wil hem die kans geven.



Helpt u mee een sponsor te zoeken voor Catherine en Isaac? U kunt bellen met 0182-362880 of mailen naar info@ccp-uganda.org. De nieuwe sponsor ontvangt een leuke attentie uit Uganda.

Deze nieuwsbrief voortaan per mail ontvangen? Dat scheelt werk en kosten! Mail gelijk even naar info@ccp-uganda.org o.v.v. 'nieuwsbrief per mail'.